



# SINT-PAULUSKRANTJE

22e jaargang nr. 1 april 2012

## EUCHARISTIEVIERINGEN SINT-PAULUSKERK

zondag 10u30 Hoogmis

WIJKKAPEL Londenstraat 44

zaterdag 18u00 -  
zondag 10u00 -  
weekdagen 18u00

## PAROCHIESECRETARIAAT

Sint-Paulusstraat 22 – 2000  
Antwerpen 03/231.33.21  
maandag, dinsdag en  
donderdag van 10u00 tot 12u00

## PASTOOR Paul SCHEELLEN

*dagelijks bereikbaar  
tussen 09.45 en 10u30 op tel.  
03/233.81.24 (St.Joris)*  
dinsdag en donderdag van  
10u45 tot 12u45  
St-Paulusstraat 22 Antwerpen

[pastoor@sint-paulusparochie.be](mailto:pastoor@sint-paulusparochie.be)

## KERKFABRIEK ST.-PAULUS

voorzitter Walter Vrinssen tel.  
03/231.31.48 of 0477/500190  
kerkfabrieksintpaulus@skynet.be

## ONTHAAL

- **pastoraal gesprek, doop,  
huwelijk, uitvaart:** Pastoor Paul  
Scheelen 03/233.81.24

- **public relations, kerkgebouw  
en crypte:** Walter Vrinssen  
0477/500190

- **concerten en evenementen:**  
Leo Van achter 0473/978336  
[leo.vanachter@skynet.be](mailto:leo.vanachter@skynet.be)

- **toerisme en rondleiding**  
Sint-Paulusvrienden:  
Robert Vanherp 0495/570292  
Walter Geluyckens 0494/448253

- **Kerktoezichter**  
Piet De Smet 0471025027

## Inhoudsopgave

- ☞ EUCHARISTIEVIERINGEN APRIL 2
- ☞ VIJFTIGDAGENTIJD TUSSEN PASEN EN PINKSTEREN 4
- ☞ ZIN IN RELATIE 9
- ☞ CORNELIUS JOZEF PELTIERS, DOMINICAAN EN LAATSTE PRIOR VAN HET SINT-PAULUSKLOOSTER VAN ANTWERPEN 11
- ☞ RESTAURATIE VAN EEN SCHILDERIJ 16
- ☞ INSPIRERENDE DISCOURS DIRK GELDOF 17
- ☞ PAROCHIALE COÖRDINATIEKALENDER 18

# EUCHARISTIEVIERINGEN APRIL

## DE GOEDE WEEK

### zondag 1 april PALMZONDAG:

De eucharistieviering van 10u30 begint met de Palmwijding, als het weer het toelaat op de "Verrijzenistuin" - Tijdens de eucharistieviering, voorgedaan door Z.E.H. pastoor Paul Scheelen, voorlezing van het passieverhaal. De viering wordt opgeluisterd door de Schola Gregoriana Cantabo.

### donderdag 5 april WITTE DONDERDAG:

Wij herdenken "Het laatste Avondmaal". Om 19u00 avonddienst met voetwassing voorgedaan door Z.E.H. Hugo Dierick

### vrijdag 6 april GOEDE VRIJDAG:

om 15u00 Kruisweg gevolgd door de Kruisverering  
om 16.45u Goede Vrijdagtocht vertrekkend vanuit de Kathedraal, langs Groenplaats naar Meir en wapper naar St.-Joriskerk (slot: 18.15u.)



### zaterdag 7 april PAASZATERDAG:

**Paaswake in de Sint-Joriskerk** om 20u00 voorgedaan door Z.E.H. pastoor Paul Scheelen. We gaan gezamenlijk naar de Sint-Joriskerk en vertrekken om 19u15 vanuit de tuin aan de Sint-Paulusstraat.



## **zondag 8 april PASEN:**

om 10u30 plechtige eucharistieviering  
voorgegaan door Z.E.H. pastoor Paul  
Scheelen.

Uitvoering van de "Krönungsmesse"  
van W.A.Mozart door het koor  
Cantabile voorbereid door Anne  
Halffman, orkest musici

Dominicanorum;

Solisten: Hendrickje Van Kerckhove  
sopraan, Inez Carsauw alt, Lars Piselé  
tenor, Wilfried Van den Brande bas,  
Sigrid Schuerweghs hobosolo.

Aan het orgel Nicolas De Troyer  
organist titularis.

Dirigent Frans Dubois.



## **DE PAASTIJD**

zo 15 10u30 Orgelmis voorgegaan door Z.E.H. Louis Soetewey

zo 22 10u30 Orgelmis voorgegaan door Z.E.H. pastoor Paul Scheelen

zo 29 10u30 Orgelmis voorgegaan door Z.E.H. Louis Soetewey



## **GEDOOPT**

werd door het Sacrament van het Doopsel opgenomen in onze  
christelijke geloofsgemeenschap

op 4 maart Aretha Swennen

wij wensen de ouders en de familie hartelijk proficiat.

## **GEHUWD**

beloofden elkaar eeuwige trouw:

op 24 maart Kurt Maes en Veerle Claessens

onze oprechte gelukwensen aan het jonge paar en hun familie



# DE VIJFTIGDAGENTIJD

## TUSSEN PASEN EN PINKSTEREN

Paul Scheelen

**Pasen** gebeurt in het prille licht van de zonsopgang.  
De lange nacht verliest zijn kracht.  
Weet hebben van de weggerolde steen  
en dat God zelf, niet de mensen, zijn Zoon gezalfd heeft. (**Paaswake**  
Mc. 16,1-8)

Op de eerste dag van de week, daags na de grote sabbat, wordt de leerling die lief heeft, Maria van Magdala, wakker, als Lazarus uit het graf. Het wordt licht. Een geliefde snelt naar Simon, die oude naam voor de loochenende Petrus, die opnieuw niets anders verwacht dan een catastrofe.



(**Paasdienst** Jo 20,1-9)

De andere leerling wacht op Petrus om hem te beduiden dat duisternis geen greep meer heeft op het licht.

Hij wacht op ieder van ons die leerling wil zijn.

“En Simon Petrus ging in tot het graf en aanschouwt de windselen die daar lagen...” Tweeëntwintig maal gebruikt Johannes dit woord aanschouwen om te verwijzen naar het licht in de ogen, naar het licht dat alle dingen verlicht.

“En de leerlingen gingen wederom heen, tot zich zelve...”

Zij kwamen tot zichzelf. Voor de wereld misschien naïef, maar van hen is veel te verwachten.

De leerlingen kwamen tot zichzelf...

**Vijftig dagen van twijfel , samen scholen , ramen en deuren gesloten.** Dwarsdoor gewonde handen, genagelde voeten Gods levensadem ontdekken. De Roeach van God, zijn levensbries, begeesterend laten waaien als diepste bron van vrede. En dan de ramen opengooien ...



*En toen het dan avond was op die dag, de eerste van de week, de deuren gesloten waren door vrees voor de Judeeërs kwam Jezus en stond in hun midden en zegt hun: vrede aan u!"*

(Jo. 20,19-23)

## **2e Paaszondag**

Jezus staat in het midden van de gemeente.  
Het is geen dodencultus.  
Hij staat en zegt en toont.  
Domineert over de geleden nederlaag.

Dan vult Hij die vrede in:  
een vrede waarin men zichzelf prijsgeeft.

Johannes wil duidelijkheid scheppen, pauzeert even.

*"En wederom zegt Jezus"*

Het gaat niet over de vrede en veiligheid van valse profeten. Het gaat over vrede en gerechtigheid. Ze worden gezonden, de deuren worden geopend.

Dat is het wezen van kerkzijn:

gezonden door de Vader, niet vanuit machtsbegeren maar vanuit het kruiswoord: "En het hoofd buigend overleverde Hij hen de Geest".

*"Hij blies over hen en zegt: ontvang de Heilige Geest"*

*"Als gij van sommigen de zonden wegneemt, dan zijn ze vergeven. Als gij ze aangrijpt dan zijn ze ontmaskerd"*

Johannes schrijft voor een uit elkaar geslagen gemeenschap die oorspronkelijk in Bethanië (huis van de armen) gevestigd was maar in diaspora moest gaan in Galilea vanuit het conflict met de Judeeërs en de overrompeling door de Romeinse legioenen. Ook binnen de beweging was er ontrouw en verraad.

*"Ontvang de Heilige Geest... zo zend ik u"*

Een Geest die doet opstaan, ontrouw vergeeft maar die ook het kwade met name wil noemen, aangrijpen, ontmaskeren. (Het woord 'kratein' vertalen als 'behouden', 'niet vergeven' staat haaks op Gods belofte.)

Twintig hoofdstukken lang schrijft Johannes over Jezus als de Levende parabel van God zelf, zijn Dabar in vlees en bloed. De Vader was voor Hem de alles-beheersende werkelijkheid. In zijn Woord beluisterden we Gods Woord. Hij werd beeld en gelijkenis van 'een op menselijkheid bedachte God'.

Zoals de Vader Hem gezonden heeft zo daagt Hij alle twaalf, de ganse kerkgemeenschap, uit om ook de vinger op de wonde te leggen opdat mensen zouden leven hebben in overvloed.

En daar komt Thomas, niet de ongelovige, noch de twijfelaar maar de man van de dialectiek tegen elke eenzijdigheid in.

Het andere durven noemen als men het ene belijdt.

Bij Lazarus moet hij al geweten hebben dat opwekken uit de dood niet gaat zonder de dood van de opwekker.

Op de avond van Jezus sterven:

*'Heer, wij weten niet waar gij heengaat, hoe weten we dan de weg?'*



Ik wil niet voortleven met geruchten. Ik wil de lijfelijke aanraking van de stigmata zodat de doden, de uitgestoten mensen, de onwetenden zullen weten dat mislukken niet het einde is bij God. Geloof is geen onverwoestbaar vitalisme of optimisme maar een houvast te midden van alle verwoesting om ons heen.

*"Kom Thomas, hecht uw hand aan mijn zijde. Wees voor goed daarin verankerd. En word niet ongelovig maar gelovig"*

Thomas zegt niet: 'ik zal geloven', maar 'ik weet wie ik heb te dienen'

## 3e Paaszondag

Lc 24,35-48

De twee ontgoochelde leerlingen, voorgangers van zovelen, waren afgezakt naar Emmaüs, bedreigende garnizoensstad.

Köder schilderde dat intense moment : de voelbare aanwezigheid van de Verrezene. Het Paaslicht overspoelt de donkere angstfiguren boven de leerling met op het hoofd de gebedsmantel. Het brood van Gods verbonden breken en delen trilt na in zijn handen.

*“Zij vertelden wat er onderweg met hen gebeurd was en hoe Hij door hen herkend werd aan het breken van het brood”*

Ze herkennen Hem niet alleen zoals Hij vroeger was maar Hij laat zich kennen (zo staat er in het Grieks) op een nieuwe wijze.

En de kring rond de Verrezene wordt groter: de vrouwen, de twee van Emmaüs, de elf en de mensen van hun groep.

Het realisme van de verrijzenis werkt onthutsend, maakt twee tegengestelde gevoelens los, vreugde en tegelijkertijd vrees. Hoe kan de mens in zijn terechte huiver, Gods zachte bries van nabijheid voelen en zijn gelaat bedekken?

Is God dat lichtpunt, aanwezig in elke mens, dat elke rede en elke dwaasheid voorafgaat?

*“Kijk hoe ik gekwetst ben in handen die aanraakten, genazen, oprichtten. Kijk hoe nagels werden gedreven in mijn voeten op weg naar diepere menselijkheid. Is dat niet meer dan een spookbeeld?”*

De blik op zijn wonden, dat stuk geroosterde vis, z'n diepe verbondenheid met Thora en Profeten, zijn uitdaging opdat mensen, mensen zouden vergeven...

**Zo werd Jezus dat lichtpunt, aanwezig in elke mens, dat elk onrecht, elke liefde en elke dwaasheid voorafgaat.**



## 4° paaszondag: Joh. 10,11-18

De gemeente denkt na.

Die prille kerk voelt zich bedreigt van buiten uit maar ook van binnen. Gemeenschap maak je niet langs achterpoortjes, maar met open deur. In alle openheid was Jezus hen tegemoet gekomen zoals eens de Eeuwige zelf behoedzaam de deur van de Ark gesloten had om zijn volk te behoeden? (Gen.6.16)  
Is Jezus niet als Jacob die de deur van de hemel open zag als passage voor de engelen? (Gen.28.17)  
Is Hij niet de deur van de verbondstent, toegang tot de Onzienlijke? (Lev. 1.3)  
De kleine gemeente als een schaapskooi, Gods verblijfplaats bij de mensen en hun opname in de Eeuwige.(Ez. 34.1-31). Maar laten we ons hoeden voor deurwachters die de herder niet binnenlaten. Zij weiden zichzelf, zorgen niet voor de dieren. De beeldspraak verspringt van deur naar herder, een eretitel voor God zelf (Jes.40.11) Ja, de Messias zal ooit door de kracht van de Eeuwige zijn kudde in veiligheid brengen (Mich.5.1-4).

De gemeente erkent in Jezus de ware herder.

Heeft Hij zijn leven niet afgelegd voor z'n kudde zoals hij zijn bovenkleden aflegde om hen de voeten te wassen. Wolven zijn de keerzijde.

De tempel der Judeeërs heeft de kudde in de steek gelaten. Elke avond staat de herder in de opening van de omheining, wijdbeens. De schapen wringen, duwen zich naar binnen.

(wordt vervolgd)







# ZIN <sup>IN</sup> RELATIE

**ENCOUNTER**  
*Vlaanderen*

**“TROUW JE VRIJ”** een week-end voor koppels in een duurzame relatie.

Dit jaar vieren wij onze veertigste verjaardag als Encounter-gemeenschap.

Reden om wat tekst en uitleg te geven over onze weekends in Hoboken.

Ons weekend draagt terecht de naam ‘Trouw je vrij’.

Bedoeld dus voor koppels die okay zijn maar in de drukte van hun leven (kinderen – werk - engagements - allerlei enz.) toch nog honger durven hebben naar meer. Koppels die zich minder willen laten bepalen door alles wat moet om dichterbij te komen bij wat ze altijd al hebben verlangd. Vandaar : Trouw je vrij.

Elk jaar geven wij in Huize Ter Schelde van Hoboken zeven van diezelfde weekends.

Wat gebeurt daar ?

Een team van drie koppels en een priester vertellen hoe zij communiceren als koppel en hoe ze daarin nog altijd aan het groeien zijn. We praten daar niet over communicatietheorieën, maar over onze eigen ervaring.

We hebben het over de gewone dingen van 't leven.

Kinderen, werk, vakantie, onze seksuele relatie, gezondheid, geld, het al of niet geloven enz. passeren allemaal de revue en op het einde van elk thema, krijgen de deelnemers telkens een vraag over dat behandelde thema. Daarover gaan de deelnemers persoonlijk afzonderlijk nadenken, al schrijvend. Daarna komt elk koppel terug bij mekaar om daarover privé in koppel uit te wisselen.

Er is dus geen groepsgebeuren.

Het gebrek aan communicatie bij koppels vandaag is meestal het gebrek aan tijd om elkaar rustig te kunnen spreken over de kleine maar toch belangrijke dingen van de dag.

Encounter is vanuit Amerika in 1972 over gewaaid en heeft in Vlaanderen diepe wortels geschoten om dan van hier uit twaalf andere Europese landen aan te spreken. De bedoeling is altijd dezelfde (waar ook in Europa of daarbuiten) : Gehuwden stimuleren in hun diepste verlangens om samen iets te beleven.

De weekends voor dit jaar zijn: het laatste weekend van april, eerste weekend juli, laatste weekend augustus, eerste weekend oktober en 18-20 november.

Zelf mag ik met drie andere koppels het lente-weekend van eind april mee geven. Voor mij altijd weer een verjongingskuur die het doet.

Wie meer uitleg verlangt over zo'n weekend, wil ik graag te woord staan mocht je op onze website niet genoeg informatie vinden.

([www.zininrelatie.be](http://www.zininrelatie.be))

Van harte welkom in Hoboken.



Hugo Dierick

Rosier - Antwerpen

Encounter Vlaanderen biedt in Hoboken vormingsweekends aan voor toekomstige trouwers, alleenstaanden en jongeren.

## **Cornelius Jozef Peltiers, dominicaan en laatste prior van het Sint-Paulusklooster van Antwerpen. ( 1744-1821)**

Cornelius Jozef Peltiers werd geboren te Antwerpen op 17 maart 1744 en gedoopt in de St-Walburgisparochie. Zijn moeder had een visbank op de vismarkt.

Cornelius Peltiers trad op 17 jarige leeftijd in bij de dominicanen te Antwerpen. Hij legde zijn geloften af op 6 december 1762, hierdoor maakte hij deel uit van het meest bloeiende dominicanenklooster van de



Hendrik Van Minderhout, 1695: De Vismarkt buiten de stadsmuren ter hoogte van het huidige Steenplein. Binnen de muren bemerk je Het Steen en de afgebroken St.-Walburgiskerk

Nederduitse provincie. Deze provincie telde 16 kloosters met in totaal zo'n 700 kloosterlingen, waarvan er een 80-tal in het Sint-Paulusklooster van Antwerpen verbleven. In Antwerpen was ook een noviciaat en studiehuis. Cornelius werd priester gewijd in 1767 en behaalde zijn licentiaattitel in de theologie in 1773 aan de K.U.L. Zijn provinciaal Ceslaus Alofs schrijft aan zijn oversten in Rome " *Onze medebroeder Cornelius Peltiers is een kloosterling met grote talenten.*" Amper 34 jaar oud ( 1778) wordt hij voor drie jaar de volgende prior van het Antwerpse klooster. Na 3 jaar prioraat , komt er geen nieuwe ambtstermijn maar leidde Cornelius Peltiers als regens primarius, het studium generale.

Tot hier verhalen we de geschiedenis van een gedreven kloosterling, die bidt, werkt en studeert en het dominicanenklooster van Antwerpen doet schitteren. De volgende jaren zal dit beeld onherroepelijk worden aangetast.

In 1786 verbiedt Jozef II alle kloosterstudie concentraties. Alleen in Leuven kan er verder gestudeerd worden, onder professoren die het ideeëngoed van de keizer niet tegenwerkten. Vanaf dan werden er

zoveel mogelijk dominicanen naar het buitenland gezonden om daar te studeren. Het ambt van "regens primarius" verviel en Cornelius Peltiers werd terug prior.

De seminaristen van Antwerpen protesteren als eerste op de Grote Markt van Antwerpen tegen de staatstussenkomsten, er vielen zelfs doden. Drie dagen later werd in de Sint-Pauluskerk een herdenkingsmis opgedragen "tot laefenisse der sielen van de ongelukkigen".

Prior Cornelius Peltiers moest op vraag van de Oostenrijkse regering een overzicht geven van alle bezittingen, inkomsten en uitgaven van het klooster en van de broederschappen. Het document (12 april 1787) vult zo'n 50 bladzijden. In 1789 wordt Peltiers voor de derde maal tot prior gekozen.

Op 20 februari 1790 sterft keizer Jozef II, in 1792 vallen de Fransen het land binnen, op 22 november is Antwerpen officieel in Franse handen. De stad moet één miljoen Brabantse guldens betalen aan de bezetters. Ook de kloosters moeten mee betalen. De Fransen worden in 1793 verslagen te Neerwinden en de Oostenrijkse regering komt terug, weer worden er giften gevraagd, niet voor lang. In 1793 is de stad terug in Franse handen, de plundering van Antwerpse kunstschaten begint nu voorgoed. Pater Peltiers wordt een maand lang als gijzelaar op het Steen vastgehouden.

Schilderijen, zilverwerk en andere kostbare voorwerpen werden door de bezetters meegenomen. Sommige dominicanen werden gevangen gezet en dan weer vrijgelaten. De meeste kloosters stuurden hun novicen naar huis, er was geen toekomst meer voor hen, alleen de Antwerpse dominicanen namen nog novicen aan en zorgden voor de twee novicen van het klooster van Vilvoorde.

Op 1 oktober 1795 worden de Oostenrijkse Nederlanden en het prinsbisdom Luik officieel bij Frankrijk

ingelijfd en in verschillende departementen opgedeeld. Antwerpen werd de hoofdplaats van het departement van de Twee-Neten. Het einde van



Jozef Benedictus August (Wenen 1741 - 1790) was keizer van het Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie van 1765 tot 1790

de kloosters kwam eraan. Op 15 februari 1796 maakt prior Peltiers een lijst met de namen van zijn kloosterlingen voor de bezetter, er worden 53 leden opgegeven als aanwezig, een aantal paters die in Holland werken als missionaris niet meegerekend. Op 2 mei 1796 volgt een decreet tot afschaffing van de kloosters en verbeurdverklaring van hun goederen.

Er volgt een korte periode van juridisch bekvechten, uitstel o.a. om het feest van de Rozenkrans nog te kunnen vieren, maar op 17 december 1796 volgt de uitdrijving door een 60-tal soldaten, onder grote woede van de omwonenden. Het leger driipt af en de dag daarop worden de diensten hernomen, één dag later komen de soldaten terug en de kloosterlingen worden nu definitief uitgedreven. Rond Kerstmis 1796 zijn nu alle kloosterkerken in Antwerpen gesloten.



In deze spotprent uit 1790 genieten monniken en nonnen van hun vrijheid nadat de kloosterordes zijn opgeheven

De dominicanen die uitgedreven worden aanvaarden, na lang aarzelen, ieder een waardebou. Door de waardebou te aanvaarden gaan ze schijnbaar akkoord met wat hun gebeurt. De strategie om met dit geld hun klooster terug te kopen doet hen voor de waardebons kiezen.

*De waardebons werden door het bestuur vastgelegd voor alle*

*kloosterorden. Een priester kreeg een bon van 15000 fr., een kloosterzuster 10000 fr. en een broeder kreeg 5000 fr.*

Prior Peltiers probeert zoveel mogelijk contact te houden met zijn verspreide medebroeders. Er is weinig sympathie voor de dominicanen vanuit het bisdom Antwerpen waar het aanvaarden van de bons wordt afgekeurd en beschouwd als een verraad.

Op 3 mei 1797 wordt de kerk klooster en hof openbaar verkocht, Prior Peltiers kan met de "bons" van zijn medebroeders en de hulp van sympathisanten kerk, klooster en domein terugkopen. De Franse administratie doorzag het plan van Peltiers en het duurt nog even vooraleer de sleutels van de kerk worden gegeven. Eerst neemt de bezetter nog beelden en schilderijen uit de kerk weg en voert ze naar het gewezen klooster van de discalsen, de centrale opslagplaats. Op 1 augustus 1797 wordt de kerk terug voor de eredienst opengesteld.

Deze werkwijze was juridisch juist maar niet naar de zin van Parijs. De daden van de Antwerpse dominicanen waren geen voorbeeld en er moesten maatregelen komen om dit in de toekomst te voorkomen. Die lieten trouwens niet lang op zich wachten; op 5 september 1797 werden de wetten van kracht die priesters konden deporteren bij het verstoren van de openbare orde en om de eredienst te mogen uitoefenen moest de eed van haat aan de koning afgelegd worden. Op 13 september mag er geen soutane of kloosterhabijt meer gedragen worden, er komt een verbod om nog klokken te luiden voor de eredienst. Wat later moeten alle diensten door een beëdigd priester worden opgedragen als er meer dan tien personen aanwezig zijn. Op 26 september gaan de revolutionairen over tot de sluiting van de kerken, de Besloten Tijd is aangebroken. Op 20 november stelt het bestuur een lijst op van alle Antwerpse priesters. Hierop staan 283 priesters vermeld, waaronder 20 dominicanen; zij verbleven in het opgekochte klooster.

Uit schrik dat het bewind kerk en klooster terug zal onteigenen, verkoopt Peltiers het klooster aan een stroman Jan Terstroet uit Rotterdam. De valse verkoopakte van 30 januari 1798, getekend door notaris Schepens wordt bewaard in het archief van de Sint-Pauluskerk.

Het grote gespreksonderwerp in die dagen is de vraag of men de eed van haat moet zweren. De meningen zijn sterk verdeeld. De ene priester denkt nog redden wat te redden valt, de anderen sterven nog liever de marteldood. Prior Peltiers kiest voor de eed en is één van de eerste die op de franse prefecture de eed aflegt samen met zijn ordebroeder Carolus Herckelbout, magister.

Het zal weer een juridisch kluwen worden om de Sint-Pauluskerk open te stellen voor de eredienst. De kerk is een kloosterkerk en geen parochiekerk, op 13 mei 1798 wordt de kerk dan toch heropend. De generaal in Rome benoemde Cornelius Peltiers als provinciaal in opvolging van pater Coppens voor de Nederduitse provincie. Peltiers zal dit ambt niet lang uitoefenen, er kwamen immers klachten van medebroeders die liever iemand hadden die niet de eed had gezworen aan de bezetter.

In november 1799 neemt generaal Napoleon Bonaparte het bestuur over. De eed van haat wordt nu een eed van trouw aan de republiek. Het wordt rustiger. Eén van de eerste die zijn kerk in Antwerpen openstelt voor de eredienst is Peltiers: op 14 februari 1800. De parochies worden heringericht, de Sint-Walburgisparochie krijgt als kerk de voormalige dominicanerkerk. De St-Walburgiskerk



nabij het Steen is te bouwvallig geworden .

Op 15 juli 1801 wordt tussen Napoleon en Pius VII een concordaat gesloten. Voortaan zijn er nog enkel bisschoppen( liefst door Napoleon benoemd) en parochiepriesters. Over kloosters wordt niet meer gesproken. Op 4 juni 1803 laat kardinaal Caprara aan alle kloosterlingen weten dat zij ontslagen zijn van hun geloften van gehoorzaamheid tegenover hun oversten; zij zijn nu gehoorzaamheid verschuldigd aan de bisschop in welk bisdom ze verblijven. De kloosterlingen ontvangen elk een formulier om naar het bisdom over te komen. Het archief van de Sint-Pauluskerk bewaart nog het formulier dat naar prior Peltiers werd gezonden en dat hij niet ondertekende.

Op 31 mei 1803 wordt de dominicaan Alexander Stordeur plechtig tot pastoor van de Sint-Pauluskerk aangesteld. Samen met hem werden er 83 geestelijken in het departement der Twee-Neten aangesteld. In Antwerpen waren nu 4 grote parochies: O.-L.-Vrouwparochie , Sint-Andries, Sint-Jacobus en de Sint-Paulus.

Nu prior Peltiers gewaar wordt dat het kloosterleven niet kan vervat worden,

heeft het ook geen zin meer eigenaar van de Sint-Pauluskerk te zijn. Voor de resterende veertien priesterkloosterlingen en zes broeders , die nog in het klooster verblijven dingt hij met het stadsbestuur een overeenkomst af waarbij zij ieder een lijfrente ontvangen, na het sterven van de laatste dominicaan wordt de stad eigenaar van de kerk. De verkoopakte wordt pas op 23 augustus 1807 geregistreerd en omvat kerk, sacristie en calvarieberg. Een deel van de kloostergebouwen wordt verhuurd aan de stad en doet dienst als kazerne.

In 1817, pater Peltiers is dan 73 jaar oud maakt hij zijn testament op. Alle bezittingen gaan naar zijn jongste confrater Arnoldus Mierts; zo blijven de bezittingen in de gemeenschap. Er verblijven nu nog een zestal kloosterlingen in het gebouw. Wat later komt het voorstel om de kloostergebouwen aan de kerkfabriek te verkopen op voorwaarde dat er jaarlijks aan de overblijvende kloosterlingen een rente van 1500 fr. wordt uitbetaald en dat ze tot aan hun dood in het klooster mogen verblijven. Enkele andere Antwerpse dominicanen verblijven op missie in Nederland, zij zullen nieuwe roeping aanvaarden en het voortbestaan van de dominicanen in Nederland verzekeren.

Prior Peltiers sterft op 14 juli 1821 in zijn klooster, vijftwintig jaar later sterft Arnoldus Mierts als laatste dominicaan te Antwerpen, zo had Peltiers het voorzien. Op de kamer van Arnoldus vond men de originele wijdingsakte ( 1276) van de eerste kerk getekend door Albertus Magnus, bisschop van Regensburg.



Van 1256 tot 1846 hebben er in Sint-Paulus zo'n 1700 kloosterlingen geleefd.

Walter Geluyckens

*Literatuur*

**A.M. Bogaerts o.p.**, *Cornelius Jozef Peltiers o.p. 1744-1821 laatste Prior van het St.-Paulusklooster te Antwerpen*, 1970

**Z.E.H. Rudi Mannaerts**, *De sleutel voor de openbaring van de Sint-Pauluskerk te Antwerpen, eertijds van de dominicanen*, Antwerpen, 2011

**Raymond Sirjacobs**, *Sint-Pauluskerk Antwerpen*, Historische Gids, Antwerpen, 2001

## Artesius hogeschool: restauratie van onze Hyancintus J.B.Trotti ( 1597)





# DE LOODSEN - PASTORAAT



## INSPIREREND DISCOURS bij de LOODSEN



Waar? De Loodsen  
Sint-Jacobsmarkt 43  
Dag? Dinsdag 17 april 2012  
Uur? 20u00 (deuren 19u30)  
tot 22u00

**Info & inschrijvingen?**  
info@deloodsen.be of  
03/234.05.11

**Prijs?** 5€ (ter plaatse betalen)

Op dinsdag 17 april vindt het volgend **INSPIREREND DISCOURS BIJ DE LOODSEN** plaats met als gastspreker **DIRK GELDOF**, docent Sociologie aan de Artesis Hogeschool Antwerpen en aan de Hogeschool Universiteit Brussel, lector aan de Karel de Grote-Hogeschool en OCMW-raadslid te Antwerpen, jarenlang was hij co-auteur van de Jaarboeken Armoede en Sociale Uitsluiting. Hij zal zijn laatste uitgave "**ONZEKERHEID**" komen toelichten.

*'Onze materiële rijkdom was nog nooit zo groot, maar toch voelen we ons onzeker. De wereld lijkt sneller te veranderen dan we kunnen vatten. Hoe kunnen we de knagende onzekerheid te midden van ongekende welvaart begrijpen? Hoe houden we het overzicht op steeds snellere veranderingen? Hoe gaan we om met veranderingen, groeiende risico's en toenemende onzekerheid? En wat leert dat over onze samenleving?'*

Bij deze basisvragen reikt hij ons een bril aan om onze wervelende wereld beter te begrijpen. Voortbouwend op de Duitse socioloog Ulrich Beck beschrijft **Dirk Geldof** onze wereld als een risicomaatschappij.

Wil je mee debatteren over onze 'risicomaatschappij'? Schrijf je dan snel in, want de plaatsen zijn beperkt!

# PAROCHIALE COÖRDINATIEKALENDER

## APRIL

zo	01	10u30 12u00 13u00 14u00	Palmzondag – Eucharstieviering en palmwijding Doopviering Pauline Van de Vijver Doopviering Axel en Juliette Stolk Doopviering Renée Linssens
ma	02	19u30	Kerkraad
di	03	17u30	Vergadering St. Vincentiusconferentie op de pastorie
di 03 en wo 04			Uitvoering van “ <b>Die Schöpfung</b> ” – organisatie Chorale Caecilia
do	05	19u00	<b>Witte Donderdag</b> – Avonddienst met voetwassing
vr	06	15u00 16u45	<b>Goede Vrijdag</b> – Kruisweg en Kruisverering <b>Goedevrijdagtocht:</b> start kathedraal
za	07	20u00	<b>Paaswake in de St.-Joriskerk</b>
zo	08	10u30	<b>Pasen</b> – Eucharstieviering met doopviering van Lentl Van Hoof en Claire Kempen - uitvoering van de <b>“Krönungsmesse” van W. A. Mozart</b> door koor, soli en orkest
za	14	14u30	Huwelijksviering Dimitri Vilela Amaral en Ornella Mandaglio
zo	15	10u30 14u00 15u00	Orgelmis Doopviering Len Cluytmans Doopviering Cas Gabriëls
ma	16	17u00	vergadering parochieteam op de pastorie
zo	22	10u30	Orgelmis Erfgoeddag
zo	29	10u30	Orgelmis

## MEI

- |    |    |                |   |
|----|----|----------------|---|
| za | 05 | 11u00<br>12u00 | Doopviering Sebastiaan Lodewijks<br>Doopviering Maxim De Backer   |
| zo | 06 | 10u30          | Orgelmis  |
| di | 08 | 17u30          | Vergadering St. Vincentiusconferentie.  |
| zo | 13 | 10u30<br>15u30 | Orgelmis<br>Jubileumconcert – 500 jarig bestaan van de<br>keizerskapel<br>Bedevaart naar Scherpenheuvel |
| do | 17 | 10u30          | <b>O.H.Hemelvaart</b> – koormis Cantemus Novum  |
| zo | 20 | 10u30          | Orgelmis  |
| zo | 27 | 10u30          | <b>Pinksteren</b> - Mannenkoor Gaudeamus<br>MIS in C : A. DE BOECK                                      |



---

Verantwoordelijk uitgever: P. Scheelen, St.-Paulusstraat 22, Antwerpen  
Foto's: SP, Statenbijbel, Piet De Smet